

Wereld Parkinson Dag

De Muziek Gaat Altijd Door

Rob de Nijs en Ernst Daniel Smit

Ooit sta ik net als allemaal
Te buigen voor een lege zaal
En klinkt alleen nog mijn muziek
Voor een gefantaseerd publiek

Als in een droom is in mijn oren
De echo van het applaus te horen
De tijd is mij voorbij geracet
En ik weet het is mooi geweest

Mijn muzikale testament
Blijft achter als ik niet meer ben
Als jij mij hier niet langer ziet
Herinner mij dan als een lied

Er bestaat geen slotakkoord
Want stemmen gaan teloor
Maar de muziek
De muziek gaat altijd door

Het heeft zo vaak om mij gedraaid
En nu zijn mijn woorden weggewaaid
En ik hoor zonder het te snappen
Mijn stem naar adem happen

Ik voel iets wat ik niet wil voelen
Een diepe angst voor lege stoelen
Voor wie gewend is aan succes
Is dit een hele harde les

Maar mijn muzikale testament
Blijft achter als ik niet meer ben
Als je mij hier niet langer ziet
Herinner mij dan als een lied

Er bestaat geen slotakkoord
Want stemmen gaan teloor
Maar de muziek
De muziek gaat altijd door

Zoals een niet te doven vuur
Dat warmte geeft en eeuwig duurt
De fakkel gaat van hand tot hand
Van muzikant tot muzikant

Mijn muzikale testament
Blijft achter als ik niet meer ben
Als jij mij hier niet langer ziet
Herinner mij dan als een lied

Want stemmen gaan teloor
En klanken waaien aan
Ze zullen weer vergaan
Maar de muziek
De muziek gaat altijd door

Maar de muziek
De muziek gaat altijd door.....

